



Cyrusbladet

Nyheter och aktualiteter från Idrottsklubben Cyrus

Årgång 75

Nr 3/2019

Cyrus-Bladet nr 1 1945 1/2



CYRUS-BLADET

1945

ARG I

APRIL

KLUBBKAMRATER.

När Cyrus nu sänder ut sitt första nummer av denna tidning, så är det resultatet av ett länge planerat önskemål som går i uppfyllelse. Många av de ärenden och beslut, som göres av styrelsen och klubbens olika sektioner, har säkert intresse för de övriga medlemmarna. Med hjälp av denna tidning kan även den enskilde medlemmen få del av klubbarbetet, ty det är givetvis en stor fördel att få bort den klyfta mellan styrelsen och övriga klubbmedlemmar som lätt kan uppstå och vilken leder till en minskning av klubbens effektivitet och kamratanda. Styrelsen har tänkt sig att tidningen skall utkomma en gång i kvartalet och att alla som har något viktigt meddelande eller annat av intresse för klubbens medlemmar kan på ett enkelt och effektivt sätt nå alla med en liten artikel eller notis i vår tidning. Må vi därför alla hjälpas åt att göra denna tidning populär och omtyckt så att den blir en länk i vårt strävande att höja intresset för klubben och idrotten som har till mål att fostra och dana goda idrottsmän oss alla till glädje och lycka.

Styrelsen.

FOTBOLLEN ÅTERUPPTAGES.

Fotbollen har under de senaste åren så gott som legat i ide inom klubben. Vi försöker nu återupptaga den idrottsarten som Cyrus mest känt

SPORTSTUGAN.

Att Cyrus har en sportstuga uppö i västersjöterrenget vet väl alla cyrusmedlemmarna, men att en söndagsförmiddag bland cyruskamrater i stugan och dess omgivning kan vara både rolig och sportsligt givande visste väl inte alla. Vi får därför uppmana medlemmarna att komma upp till stugan och själva se hur trevligt det kan vara. Många kanske tycker att stugan varken är snygg eller rymlig, men med sänja och gott humör vet vi att Ni alla kommer att trivas.

Nu när våren kommer börjar väl fotbollsmusklerna att rycka i benne på både de gamla och unga cyrusspelarna, varför då inte göra sportstugan den äran och där rusa omkring med bollen på den stora tomtens vid stugan. För de, som inte känner lust att springa kring en boll eller rusa omkring på de härligt sviktande skogsstigarna i våra träningsövlingar, är stugan en idealisk plats att sitta och sola och vila sig kring med fru eller fästmo, för det är väl känt för alla att även fruar och fästmo till cyrusmedlemmarna äro hjärtligt välkomna till vår stuga. Tag gärna med Er vänner och bekanta. Vi har redan omtalat att stugan varken är rymlig eller så snygg många medlemmar

Cyrusbladet upphör: En pigg 75-åring tackar för sig

LÄS OCKSÅ: **Kåken i ny skepnad** Tankar om bowlingens framtid, i Cyrus och i Jönköping **Turerna om idrotts huset** Eran med profilporträtt över - **Cyrusprofiler att hylla** Mera stöd till idrottsrörelsen **Excyrusiter i hetluften**

sätt hjälpa oss
bliva en av storidrotterna inom klubben
Fotbollssektionen

Stötta herrarna och damerna i vår

Höstens serieupptakt har varit bister för både IK Cyrus handbollsherrar och damer, som båda parkerar i botten i sina respektive serier. I sådana tider är därför stödet från läktarplats särskilt viktigt.

Cyrusbladets allra varmaste rekommendation är därför att ta med dig en kompis, ladda stämbanden och ta sikte på minst en lämplig herr och dammatch att se i vår.

Herrarnas hemmamatcher

Herr. Div 2 Södra

Lö 4/1 kl 12.00 Cyrus – H43 Lund
Lö 18/1 kl 17.00 Cyrus – Åhus Handboll
Ti 4/2 kl 20.00 Cyrus – HK Önnerediterna
Sö 16/2 kl 13.30 Cyrus – Växjö HF
Ti 25/2 kl 20.00 Cyrus – Karlshamns HF

Damernas hemmamatcher

Dam. Div 3 Västergötland

Lö 25/1 kl 17.15 Cyrus – Falköpings AIK
Lö 22/2 kl 17.00 Cyrus – KFUM Trollhättan
Sö 15/3 kl 14.45 Cyrus – Tibro HK



God jul &
Gott nytt år
tillönskas
alla läsare!

Julhandla hos Cyrus sponsorer!

Inför julhandeln skulle vi bli extra glada om du ville gynna några av Cyrus fantastiska sponsorer. Gör dina inköp inför jul hos:

- Pomona Blomsterhandel Klostergatan
- Vätterfisk Saluhallen
- Sandéns Konditori Klostergatan
- VIP Torpa Konfektyr Klostergatan
- Cicki MaMa Klostergatan

Christer Sjöberg

Tipspromenader runt jul och nyår

Varmt välkommen till IK Cyrus tipspromenad någon av följande söndagar:

- Söndagen den 15 dec
- Söndagen den 29 dec
- Söndagen den 5 jan (trettondagsafton)

Obs! Ingen promenad den 22 december.

Vi ses runt Västersjön!

Christer Sjöberg

Fint Gräsrotsbidrag!

Årets utdelning från Gräsroten, Svenska Spels satsning på ungdomsidrotten, är nu klar. IK Cyrus erhåller i år 6 603 kronor. Det är ett värdefullt bidrag som vi förstås är mycket tacksamma för. Samtidigt vill vi gärna uppmana både nya och gamla medlemmar att ansluta sig till Gräsroten och stötta IK Cyrus. Det gör du enkelt på Svenska Spels webbplats. Att ansluta sig kostar inget och gäller alla tur- och sportspel inom Svenska Spel.

Christer Sjöberg

REDAKTION

Lars-Göran Åkerberg (allmänt, handboll)
l-g.akerberg@telia.com, tfn 0708-440 514

Christer Sjöberg (allmänt, handboll)
christer42@bredband.net, tfn 0708-199 559

Johan Björnell (bowling)
johan.bjornell@spray.se, tfn 0705-253 552

Stefan Carlsson (redigering)
kurvgatan@gmail.com, tfn 0703-699 065



Det första och det näst sista Cyrusbladet.



Pigg 75-åring tackar för sig

Med detta nummer av Cyrusbladet bryts en 75 år lång och tämligen obruten tradition.

Det allra första numret av klubbtidningen utkom i april 1945. Dåvarande ordföranden Ingvar Svensson skrev i sin programförklaring: "Med hjälp av denna tidning kan även den enskilda medlemmen få del av klubbarbetet." Såväl innehåll som utseende och format liksom utgivningstakt har växlat genom åren, men huvudsyftet, att spegla klubbens verksamhet, har bestått.

Innehållsmässigt har tidningen genomgående speglat de olika sektionernas verksamhet. Förutom de sportsliga bedrifterna har, särskilt de tidigare årgångarna, varit fyllda av anekdoter och dråpliga episoder från fester och andra sammankomster, inte minst från jubileumsfestligheterna.

Cyrusbladet har genom åren haft många redaktörer med ansvar för utgivningen. Så här i tidningens sista nummer kan det vara på sin plats att presentera en liten redaktörskavalkad: Ingvar Svensson, Ovar Olofsson, Carolus Meisel, Yngve Johansson, Lars-Åke Lagrell, Stig Andersson, Olof Johansson, Gotthard

Andersson, Sven Forsberg, Ingvar Eng, Åke Arbfors och Lars-Göran Åkerberg.

Även tryckning och distribution har genom åren ändrat karaktär i takt med tekniska landvinningar. Från nummer 1/2011 har bladet framställts och distribuerats digitalt via e-postadresser och klubbens hemsida. Tekniken har också skapat förutsättningar för en tilltalande layout, under 2010-talet signerad i tur och ordning Magnus Åkerberg, Åke Arbfors och Stefan Carlsson.

När vi nu släpper det sista numret av Cyrusbladet, så gör vi det inte utan ett visst vemod, men också med stoltheten över att ha skapat ett modernt nyhetsmagasin och över att ha bidragit till bevarandet av Cyrus historia. Det blir nu en utmaning för klubben att finna andra vägar att för framtiden dokumentera och bevara denna historia.

Redaktionen bakom detta sista nummer – Johan Björnell, Stefan Carlsson, Christer Sjöberg och Lars-Göran Åkerberg – tackar härmed för sig.

Christer Sjöberg



"Nya kåkens" huvudentré. Den 2 januari 2020 invigs lokalerna. Foto: Jönköpings kommun

Kåken i ny skepnad

Till årsskiftet står den klar, den nya A-hallen i idrottshuset. Slutbesiktning gjordes i början av november, och fram till vår sker finslipning av alla detaljer.

Hallchefen Jonny Svensson berättar för Cyrusbladet att Hallbybollen blir det första stora evenemanget och att det torsdag den 2 januari väntas invigning.

Turerna kring det gamla idrottshuset från 1939 har varit många och krokiga, innan det slutligen revs för att ge plats åt en ny anläggning. Kring dessa turer har inte minst Cyrus spelat en aktivt pådrivande roll. Läs mer i faktatexten "Turerna kring idrottshuset".

Den nya hallen, som kombineras med ett parkeringshus, får fullskaliga mått för handbollsspel och runt 400 läktarplatser. Den innehåller också lokaler för boxning, karate och styrkelyft samt ett café. Huvudentrén, gemensam för idrottshusets totalt fem hallar, blir som tidigare från Lagermansgatan.

Den 19 november 1939 invigdes idrottshuset under pompa och ståt. 80 år senare är det dags för återinvigning. "Kåken" har antagit en helt ny skepnad, men namnet lever alldeles säkert vidare.

Christer Sjöberg



Fredrik Gustafson från Asplunds Bygg och Daniel Håkansson från tekniska kontoret inför byggstart. Foto: Jönköpings kommun

Minns du Tommy Steeles besök?

Många celebra gäster har gästade idrottshuset genom åren. Läs mer om "Kåken" som nöjesställe på sidan 8.

Turerna kring idrottshuset

1939

Idrottshuset invigs.

1975

B- och C-hallarna tillkommer, liksom Bowling City.

2000

D-hallen färdigställs.

2005 (ca)

Hallby och JIK skissar på ett hallprojekt i kvarteret Järnbäraren mellan idrottshuset och Västra torget. Planerna skrinläggs. Kvarteret numera bebyggt med bostadshus.

2007

Fritidsförvaltningen tar på politiskt uppdrag fram skisser på en helt ny idrottshall som ersättning för A-hallen och med Skövde Arena som en av förebilderna. Projektet rinner ut i sanden.

2008

Högskolan erbjuder kommunen samverkan och samfinansiering kring Campus Arena, enligt dåvarande förslag en arena för 2 500 åskådare. Föreningarna (Cyrus och Hallby) avråder med motiveringen att ett marginellt tillskott av halltider inte skulle stå i rimlig proportion till en stor kommunal investering (90 mkr). En sådan satsning i högskolearenan skulle sannolikt också skapa osäkerhet kring framtida investeringar i idrottshuset. Kommunen lyssnar på föreningarna och drar sig ur projektet. Högskolan bygger en mindre arena – nuvarande Campus Arena.

2009

Kommunen anslår i budget 20 mkr för renovering av idrottshuset för att "bibehålla idrottshusets funktion på 15-20 års tid och förhindra kapitalförstöring". Föreningarna i idrottshuset ifrågasätter det sportsligt och ekonomiskt kloka i detta och förordar uppförandet av en ny hall.

2010

Föreningarna, inte minst Cyrus, driver frågan om en ny hall vidare i dialog med kommunen. Fritidsför-

valtningen tar fram förslag om en ny hall söder om D-hallen på tomten där den så kallade Gula villan var belägen.

2011

Beslut i kommunfullmäktige om ny hall. Gula villan rivs. Byggnation påbörjas.

2012

Den nya ARENAN invigs den 8 september. Efter invigningen skriver Jönköpings-Postens krönikör Göran Bäckström:

"Själv trodde jag nog aldrig att jag skulle få uppleva en ny inomhusarena i Jönköping när åren gick och gamla 'Kåken' år efter år var det enda som bjöds. Men nu har vi en ny arena. Framför allt tack vare att de föreningar som håller till i idrottshuset snackade ihop sig och med ett jättejobb i form av påtryckningar, argument, diskussioner och lobbyverksamhet såg till att de som bestämde inte kunde stå emot. Sen får politiker och andra inblandade, som säkert vill ta åt sig äran, säga vad de vill."

2014

Behovet av flera centrala parkeringsmöjligheter i kombination med stora framtida underhållsbehov i den gamla A-hallen får de styrande i kommunen att tänka i nya banor. Lösningen blir en byggnad som innehåller både parkeringshus och idrottshall – en ny A-hall.

2015

Kommunfullmäktige fattar beslut om projektet.

2017

Det gamla idrottshuset från 1939 rivs.

2018

Byggnation av idrottshall och parkeringshus inleds.

2020

Invigning av den nya A-hallen.

Sammanställt av Christer Sjöberg

Många cyruspr



Jonas Carlsson



Ana Pocol



Magnus Rosman



Ingvar Höglund



Tore Wilhelmsson



Cathrin Bäckstrand



Johanna Lagerquist

- Alla har varit med i Cyrus! Orden är Lars-Åke Lagrells när undertecknad just hade läst jubileumsboken och konstaterat att där fanns många ifrån barn- och ungdomsåren på söder och väster som var avbildade i boken. Samtalet är från en promenad runt Munksjön, då Lagrell skulle vara månadens Cyrusprofil i Cyrusbladet. Både före och efter har åtskilliga medlemmar inom Cyrus verksamhetsområden varit föremål för just porträttet Cyrusprofilen. Närmare bestämt 53 medlemmar under de tio säsonger som tidningen har publicerats. Möten med de äldre medlemmarna Tor Johansson, Stig Andersson och Bertil Pettersson

och Wasilis Rilund är minnen för livet.

Framgångsrika handbollsspelare

Handbollsspelarna Erik Höglund, Mattias Kvick och Fredrik Pettersson som gick vidare till elithandbollen och landslaget. Filippa Idéhn som värvades till elitseriens Sävsjö/Sävehof för att därefter bli landslagsmålvakt och dessutom professionell i danska Esbjerg och franska Brest. Nora Lundell som valde handbollsgymnasiet i Göteborg och som nu tillhör Sävehofs A-lagstrupp, sedan hon representerat Sverige i flicklandslaget. En annan damspelare som gjort bra ifrån sig utöver "profilandet" i Cyrusbladet är Stina

Carlsson som flyttade till Skövde och fick vara med om SM-silver för att sedan sticka till tyska Bundesligalaget Tus Metzingen. Kompisen och tillika profilen Anna Wibring spelar handboll i allsvenska Helsingborg. Fast lika intressant har det varit att skildra de spelare som stannade hemma som Calle Karlsson, Jonas Carlsson, Johanna Lagerquist, Josefin Lago och Christopher Göpert. Mötena med dessa har alltid varit givande på ett eller annat sätt.

Eldsjälarna

Det gäller naturligtvis också Styrelseledamöterna Christer Sjöberg, Åke Arbfors, Rolf Thunström och Birger Hjalmarsson. Vidare Bosse

på Cyrusbladets profiler:

profiler att hylla



C-A Carlsson



Birger Hjalmarsson



**Johan & Niclas
Norsåsen**



**Wilma Eriksson
& Nora Lundell**



Mats Berggren



Alexandar Pavic



Christoffer Göpert

Hallenborg, L-G Ek, Ingvar Höglund, Tore Wilhelmsson och Mats Berggren. Här finns det anledning att peka på duon Christer Sjöberg/L-G Ek och deras avgörande insatser för att Arenan dvs E-hallen och sedermera också ombyggnaden av A-hallen blev till. Namnen är många inte minst på ungdomssidan där jag särskilt minns möten med far och sonen Fredrik och Rasmus Jonsson. Eldsjälarna från Tord/Södra-tiden Fredrik Jonsson, Mikael Andersson och Nicklas Björk för att inte tala om Thony Kankare, Mikael Sundelius och Magnus Rosman, kryddat med bröderna Johan och Niklas Norsåsen. Vidare måste Thomas Hernodh nämnas i sammanhanget

liksom Sussie Johansson, Ingalill Hafström och Irena Hanzek samt absolut inte minst Catrin Bäckstrand. Också ungdomsspelare har profilerats som de båda målvakterna Karl Dinkel och Klara Härnström. Den senare just nu tämligen så framgångsrik i Hallbys allsvenska damlag.

Speciella profiler

Fast skall man minnas och nämna någon eller några speciellt, så är det Marri Bergvall och Ana Pocol. Marri startade sin handbollskarriär i Gislaved för att sedan värvas till IK Cyrus. Under de följande fem åren innan hon flyttade till Jönköping så åkte hon buss i 4000 mil dvs jorden runt för att träna och

spela i Cyrus flickor-99. Snacka om intresse. Lika fantastiskt var det att möta ungdomsledaren Ana Pocol som berättade om sin fantastiska bakgrund som professionell handbollsspelare i Rumänien och Schweiz. Övåntat och spännande. Handbollstränarna inom Cyrus de här åren är ett kapitel för sig. Allt från Christian Grönblad och Martin Jönsson till David Jörgensen, C-A Carlsson och Alexandar Pavic. Samtliga brann för sin uppgift men på olika sätt. Slutligen glömmar jag inte samtalen med bowlingsektionens Pia Johansson, Tony Rudhager och Ing-Britt "Kitta" Holmberg. Vår förening är rik på profiler.

Toppkänning i bowlingen



IK Cyrus bowlingherrar har inlett säsongen bra.

Höstens seriespel har löpt på bra för IK Cyrus A-herrar och placerar sig på en 2:a plats i sin Div.3 grupp. Med 7 segrar i bagaget så får vi se det som en klar framgång. Det känns skönt och inspirerande att starta upp vårsäsongen och vara med där i toppen för ett ev. avancemang. Detta trots att spelare har varit skadade och borta av olika anledningar. B-mannarna som vi spelar ihop med Jönköpings BK har också gjort en bra höst, 6 segrar, 1 oavgjord och 3 förluster gör att laget placerar sig på en fin 3:e plats när höstsäsongen är spelad. Bra jobbat!

Nu när jul och nyår närmar sig kommer vi ha våran traditionella julbowling där vi under lättsamma och trevliga förhållanden kommer fightas om att INTE försöka vinna de beryktade slevarna vilket då innebär att man ja, har kommit sist! Vidare på det kommer också JP-fighten spelas i vanlig ordning runt årsskiftet Vi får i år se hur många deltagare från oss gul/gröna som kommer spela för att försöka kamma hem de fina penningpriserna. Faktum är att vi nästan alltid brukar ha med spelare när finaldagen infinner sig och att man även där spelat till sig topp placeringar. Vi får hoppas

och se och önska de som deltagert ett lycka till!

Då detta tyvärr är det sista Cyrusbladet får jag tacka för att jag fått vara med och skriva för bowlingens sak. Även ett stort tack till de som gjort ett jättejobb med att skriva artiklar etc. etc. Fortsättningsvis kommer uppdateringar och nyheter om klubbens olika lag finnas att läsa om på våran hemsida!

Väl mött där!

Johan Björnell
Bowlingsektionen

"Kåken" som nöjespalats

Under de första 20 åren var "Kåken" önköpings nöjescentrum, ja kanske rentav ett "Jönköpings Nalen". Här var det dans på lördagarna, ofta till två alternerande orkestrar. Berömda storband under ledning av Thore Ehrling och Arne Domnérus spelade upp till dans, liksom många lokala band som Gunnar Jörningers och legendariska Conny Richs orkestrar. Många stora artister som jazzsaxofonisten Charlie Parker och sångerskor som Monica Zetterlund, Alice Babs och Lill-Babs uppträdde på "Kåken". En rockgala 1958 med Tommy Steele blev ett av de sista stora evenemangen. Detta år stod nya Folkets Hus på Brunnsgratan färdigt med danssalongen Rigoletto, och Jönköpings nöjescentrum flyttades några kvarter österut.

Tankar om bowlingens framtid. I IK Cyrus och i Jönköping.



Johan Björnell och Johan Ahlqvist när de spelade med Jönköping BK:s a-lag.

Det är ett faktum att bowlingen i serieformat tappat spelare för varje säsong som går. Ett konstaterande som är lika tråkigt som det är sant. När jag själv började i IK Cyrus 2006 såg man redan en tendens då att det föll ifrån licensierade spelare. Klubben jag kom ifrån fick lägga ner i brist på spelare. Men hur ser då helheten ut för bowlingen i Jönköpingsregionen? Inte jättepositiv, tyvärr.

När vi började i Cyrus fanns det lag i de allsvenska bowlingserierna, damlag, och de flesta klubbarna hade ett A-lag och ett B-lag i Jönköping. Idag ser det helt annorlunda ut. Jönköpings mest meriterade lag BK June fick förra säsongen lägga ner sina lag i brist på spelare. Stadens sista renodlade damlag GOIF Fram fick även de i brist på damspelare göra om till ett mixlag med både herrar och damer.

Vad beror då detta på?

Det är svårt att säga, men jag tror att konkurrensen har blivit mycket tuffare idag ifrån andra idrotter, vilket kan vara en av orsakerna att locka just ungdomar till sporten. En annan orsak till att folk slutar med seriebowling kan vara de långa resorna som man gör, även ner i vår division (3) där Gamleby och Västervik bara är ett par exempel på långa resor. Många nöjer sig idag kanske att gå ner en fredag eller lördagskväll för att spela lite nöjesbowling. Det kräver trots allt en hel del att förklara för fruar, män och barn att t.ex. "På lördag ska jag åka till Gamleby för att spela bowling" för att sedan dra iväg kl. 07.00 och vara hemma vid 22.00...

Vad ska man då göra åt denna nedgång? Det är jättesvårt att säga, men kanske krävs kortare resor i allafall i de lägre divisionerna. Kanske ska man spela kvällsmatcher mitt i veckan om det handlar om mer lokala drabbningar för att sedan få helgen fri? Jag önskar att vi kan få se antalet öka i licensierade spelare framöver och gärna med fler ungdomar involverade då medelåldern på en licensierad bowlare i Jönköping idag är ganska hög.

Hur ska vi då i Cyrus göra?

Som jag ser det i skrivande stund så måste samarbetet med Jönköpings BK utvecklas fullt ut. Vi har idag ett samarbetsavtal där vi idag spelar med ett mixat B-lag från båda klubbarna. Det har nu även till säsongen 19-20 kunnat utvecklas ännu mer då JBK spelar i Div.2 och IK Cyrus i Div.3. I det läget får man också "låna" spelare av varann över A-lagsgränserna. Detta har också skett med lån av spelare till IK Cyrus A-lag och nu även med spelare från IK Cyrus till att spela med JBK i Div.2 Sådana här samarbeten är idag ganska vanliga inom bowlingen i Jönköping och flera med positiv utgång i seriesystemen. Hur detta kommer ske och se ut är lite tidigt att säga, men att det måste ske är min bestämda åsikt som det ser ut idag, annars är jag rädd att IK Cyrus på sikt bara kommer att en sport under sina vingar, och detta vill vi ju inte ska ske.

*Johan Björnell
Bowlingsektionen*



Mera stöd till idrottsrörelsen

Enligt Idrottens Affärer lär Riksidrottsförbundet var tämmligen så stolta just nu efter att de fått till stånd nya former för ekonomiskt stöd till idrotten. Målet är att idrotten skall nå fler och att fler ungdomar ska idrotta längre, samtidigt som jämställd idrott prioriteras och att alla skall kunna vara med oavsett förutsättningar.

Det handlar nämligen om ändrade former för ekonomiskt stöd som ska leda till en idrott för alla oavsett kön, var du bor, hur gammal du är och vilken ambition du har. Målet är att så många som möjligt ska idrotta så länge som möjligt och att följderna av det skall leda till en enorm samhällsnytta av bara farten.

Pengamässigt erhåller RF cirka 2 miljarder kronor av staten för att ge möjligheter för flickor och pojkar, kvinnor och män att motionera och idrotta för att främja en god folkhälsa, att stödja en fri och självständig idrottsrörelse, samt att ge flickor och pojkar, kvinnor och män positiva upplevelser av idrott som underhållning.

Stöd till barn och ungdomar ska lämnas till verksamhet som bedrivs ur ett barnrättsperspektiv. Stöd kan även lämnas till sådan verksamhet som stärker idrottsutövares internationella konkurrenskraft. Riksidrottsförbundet fördelar nästan 1,9 miljarder vidare till förbund och föreningar.

Kravet: Pengar måste användas rätt

Eftersom det är skattebetalarna som står för notan är det synnerligen viktigt att pengarna används rätt och riktigt och då på ett angeläget och bästa sätt. Fast det bästa kanske inte alltid är det mest populära, det vill säga det som skapar de flesta och största rub-

rikerna, utan kanske snarare det som leder till långsiktiga och genomtänkta beslut till förmån för landets alla föreningar, grundat på gediget arbete med dialoger och öppenhet i högsätet och där medlemmarna i demokratisk anda medverkar i processen.

Det handlar om en gedigen insats av idrottens folk representerat av cirka 300 som jobbat hårt och malt fram underlaget för det nya stödsystemet för alla Sveriges föreningar och dess möjligheter till ekonomiskt stöd. Framförallt är det ett kvitto på att en stor idrottsrörelse, trots sin många gånger fyrkantighet och byggd på traditioner, kan förändras och tänka i nya banor.

I en folkrörelse som idrotten- som bygger på engagemang och ideella krafter – krävs att det definitivt finns en vilja att förändra, en förståelse för varför och hur. Detta ökar lika definitivt att också viljan och engagemanget ökar. Detta under förutsättning att tålmodet tas fram och att det därmed får ta tid.

Vi vet:

- att föreningsidrotten gör befolkningen mer aktiv, minskar stillasittandet och bidrar till att minska hälsoklyftorna
- att föreningsidrotten skapar nätverk och bygger broar över gränser
- att gemenskapen och tillhörigheten inom idrotten skapar skydd mot psykisk och fysisk ohälsa
- Forskaren och ekonomie doktorn Ola Segnestam Larsson vid Åbo Akademi har försökt att mäta idrottsrörelsens ideella insatser i pengar. Enligt omfattande studier har Segnestam kommit fram till att det motsvarar mer än 20 miljarder kronor per år.

Detta är en krönika. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten. Åsikterna delas inte nödvändigtvis av IK Cyrus.

Till det ska läggas minskade kostnader för ohälsa, brottslighet och så vidare.

Statens förtroende

Idrottsrörelsen är en av de största folkrörelserna med fler än 3 miljoner medlemmar. Den svenska idrottsmodellen bygger på ett stort förtroende mellan staten och idrotten. Vi har ett system med demokratiskt uppbyggda ideella organisationer som styrs av medlemmar. Inte av politiker eller myndigheter. Över 3 miljoner svenskar är i sin lokala gemenskap i föreningen en del av något större. En rörelse som de faktiskt formar genom delaktighet och demokratiska beslut.

Riksidrottsförbundet och staten vill värna och utveckla det framgångsrika koncept, som utmärker den svenska idrottsmodellen, bestående av hela 72 medlemsförbund, varav IK Cyrus finns med hos handboll och bowling.

Efter ett långt liv (snart 70 år) inom idrottsfamiljen är det minst sagt fantastiskt att se att denna urgamla modell fortfarande fungerar och kan förändras till det bättre. För IK Cyrus del handlar det om 90 år inom RF.

L-G Åkerberg

Ex-cyrusiter i hetluften

Cyrusbladet har genom åren följt karriärerna för flera av de spelare som fostrats i Cyrus och tagit steget ut i den stora handbollsvärlden. Speciellt roligt har det varit att följa Filippa Idéhn och Fredric Pettersson och deras framgångsrika internationella karriärer. De är numera givna i det svenska landslaget.



För Filippa väntar i december hennes sjunde internationella mästerskap sedan landslagsdebuten 2011. Inför VM i Japan kan hon numera betrakta sig som lagets förstemålvakt. Hennes klubbadress är för närvarande danska Silkeborg-Voel KFUM.



Fredric Pettersson, numera i franska Montpellier HB, kommer av allt att döma att göra sitt fjärde internationella mästerskap, när EM avgörs i januari 2020.

Här hemma spelar Nora Lundell och Mattias Kvick på högsta nationella nivå i högsta ligan för Sävehof respektive HK Malmö. I Handbollsligan spelar ju numera även Hallby med en hel kvintett ex-cyrusiter i sin trupp: Charles Hugosson, Olle Ek, Robin Svensson, Alexander Westin och Fredrik Wendel.



Cyrus har utan tvekan varit en framstående plantskola för fostrande av handballstalanger i Jönköping. Ett gott betyg för klubben och inte minst för dess duktiga ungdomsledare.

Christer Sjöberg

"Mitt bästa Cyrusminne"



Rolf Thunström

Jag har sedan mitt inträde i IK Cyrus 1968 alltid engagerat mig styrelsearbetet. I bowlingen först som statistikföreläsare sedan som sekreterare och ordförande. Efter pensioneringen blev det även stugstyrelsen där jag varit sekreterare och ordförande under en aktiv period i stugans historia. Alla uppdrag minnesvärda.

Roliga minnen finns det gott om. Nämner gärna debuten i bowlingens b-lag 1969 med bortamatch i Huskvarnahallen, motståndare HIF. Infann mig en timme före match, folktomt i omklädesrummen bara hallchefen som preparerade banorna. Började bli nervös, frågade om jag kommit rätt. Hallchefen sa att de flesta inte dyker upp förrän tidigast en kvart före. Mitt resultat har jag glömt, det var säkert inte så bra men matchen stannade som ett roligt minne av min första seriematch. Under bowlingåren minns jag med glädje och med viss stolthet då klubben arrangerade SM-tävlingarna i 3-mannalag och mixed i början av 2000-talet och jag hade rollen som överledare.

Bowlingen i klubben hade sina glansår på 70 och 80-talen då vi hade tre herrlag och två damlag i seriespel. Under de åren blev bowlingen för flera familjer ett gemensamt intresse. Det var vanligt att båda makarna utövade sporten och även deras barn. Även i min familj seriebowlade hustrun Kerstin och barnen Claes och Annika ett antal år, vilket är ett roligt minne.

Av många roliga minnen från tipspromenaderna måste jag nämna när 35-orna hade hissat Cyrusflaggan upp och ner utan att reagera, vilket besökare uppmärksammade. Skiljeifrågan en gång innehöll i plastpåse långa spaghetti som antalet efterfrågades. Efter att folk tummade på påsen bröts ett antal av vilket ökade på mängden. Senare när de vassa rören trängde genom plastpåsen och i mängd hamnade på marken minskade antalet. Vem som gissade rätt förtäljer inte historien. Två av flera udda roliga minnen.

Ingvar Höglund

Mitt bästa minne är från 2001 när nio av Cyrus T/S-killar födda 1983 representerade Småland i Sverigecupen och vann. Se Jönköpings-Postens artikel efter segern.

Småland tog historisk seger
Av 17 spelare i laget kom nio från Cyrus T/S!

Smålands handbollspojkar födda 1983 är bäst i Sverige. När Sverigecupen avgjordes i Kåtrineholm i helgen finalserierades Stockholm med 16-15.
Eller ska man kanske säga att Cyrus T/S handbollspojkar är bäst i Sverige. Av 17 spelare i Smålandslaget spelar nämligen nio (!) i Jönköpingsklubben till vardags.

Under Sverigecupens 21-åriga historia (turneringen hette tidigare Hutmölj Elit Cup) har Småland varit i final en gång tidigare. Den gången, 1986, blev det förlust så den här segern var smått historisk.
– Det här är ett helt underbart gäng. I tre år har vi tränat tillsammans inför det här och sveltat samman laget. Det känns lite sorgligt att lämna killarna nu men samarbetet kunde ju å andra sidan inte fått en bättre avslutning, säger Hasse Hakeberg, Cyrus T/S-ledaren som haft hand om Smålandskillarna tillsammans med Per-Olof Fryelegård.

Lätta vinster
Smålandslaget inledde sitt gruppspel mot Dalarna, vann med komfortabla 23-11. I andra matchen gick det ännu lättare, 29-5 mot Norr-/Västerboten var turneringens största segerresultat. Endast Stockholm kunde bjuda smålänningarna riktigt hårt motstånd. Lagen stötte på varandra första gången redan i gruppspelet. Pojkarna från huvudstaden såg länge ut att gå mot seger i gruppfinalen men efter stor dramatik kunde Småland vända underlaget och vinna med 19-18.
– Redan där fick vi ett litet övertag på Stockholm. Det var nyttigt att ha inför den kommande finalen, menar Hasse Hakeberg.

Smålands fortsatte väg fram till finalen var spikrak. I kvartsfinal slogs Östergötland slogs Östergötland tillbaka med siffrorna 25-13 och semifinalmotståndaren Skåne kunde inte heller bjuda något vidare motstånd. Skåningarna höll visserligen emot hyfsat i första halvlek efter vilken Småland "bara" ledde med 11-8. Men i andra halvlek var det bara ett lag på planen. Småland höjde tempot

För det är klart att även Smålandslaget har sina toppspelare, killar att luta sig emot när det blåser motvind. Av utespelarna var det särskilt fyra spelare som drog ett tungt lass: Högersexan Erik Höglund, vänsterman Tom Wiksten, mittian Jesper Blom och högerman Carl-Johan Karlsson.

Väl förspant
Hasse Hakeberg har förmänen att ha sagt dessa fyra i sitt eget Cyrus T/S-lag. Snacka om att ha det väl förspant.
– Erik Höglund fick pris som finalens bästa spelare men sett till hela turneringen vill jag nog påstå att Tom Wiksten var snäppet bättre, säger Hasse.
– Sedan vill jag också nämna vår målvakt Mathias Carlsson

från Alstermo. Han var ruggig i målet, tänk om man kunde få den killen att flytta till Jönköping. Men frågan är om inte Stockholm hade ännu vassare målvakter, två killar från Skuru. Det är nog det bästa målvaktsspel jag sett på den här nivån.
För Hasse Hakeberg innebar segern i Sverigecupen en trevlig slutpunkt efter tre års målmavedvet arbete. Men samtidigt ser han framgången för Smålandslaget som början på något nytt. Han ser positivt på framtiden – fattas bara annat med nio egna killar i det segrande laget.
– Det har snackats mycket om att handbollen i Jönköping är på väg ner men jag tycker det ser ganska ljus ut. Förhoppningsvis kan det här vara vändpunkten, säger Hakeberg.

Smålands flickor var också med i Sverigecupen och i laget ingick Hallbys Malin Ekman och målvakten Therese Granberg. Småland noterade två segrar och två förluster i gruppspelet och gick till B-slutspelen. Småland vann sedan B-slutspelen genom att i tur och ordning besegra Halland, Hälsingland och Västernorrland.
Patrik Sjöblom

Bäst i landet. Smålands lag som vann Sverigecupen i handboll. Bakre raden från vänster: Johan Ståhl, Axel Karlsson, Jesper Blom, Markus Larsson (Eksjö), Martin Karlsson, Erik Andersson, Per-Olof Fryelegård, Hans Hakeberg. Framre raden från vänster: Erik Höglund, Mikael Johansson, Tom Wiksten, Carl-Johan Karlsson, Jakob Johansson, Mathias Carlsson, Calle Hakeberg. På bilden saknas Kålmarspelarna Markus Johansson, Johan Långberg och Markus Larsson. Foto: Hannu Einarsson.

mera fakta

Smålandslaget
Målvakter: Mikael Johansson, Cyrus T/S, Axel Karlsson, Växjö, Mathias Carlsson, Alstermo.
Utespelare: Markus Johansson, Kalmar (13 mål), Adam Söderberg, Cyrus T/S (3), Calle Hakeberg, Cyrus T/S (1), Markus Larsson, Kalmar (4), Martin Carlsson, Cyrus T/S (6), Erik Höglund, Cyrus T/S (33), Erik Andersson, Cyrus T/S (6), Tom Wiksten, Cyrus T/S (33), Johan Långberg, Kalmar, Jesper Blom, Cyrus T/S (13), Markus Larsson, Eksjö (4), Jakob Johansson, Växjö (2), Johan Ståhl, Växjö (3), Carl-Johan Karlsson, Cyrus T/S (11).
Ledare: Hans Hakeberg, Per-Olof Fryelegård.