

Cyrus-Bladet

NYHETER & AKTUALITETER FRÅN IK CYRUS
Ärgång 74 November - December 5 och 6 December 2018



Månadens profil



Glödhet Filippa i DN-intervju: "Utespelarna kan vara lite korkade ibland"

Cyrusfostrade Filippa Idén har fått sitt definitiva internationella genombrott i just avslutade EM i Frankrike. I sitt sjätte mästerskap har hon fått ta över rollen som förstämålvakt, och hon har gjort succé. I segermatchen mot Serbien, Filippas 100:e landskamp, kom hon upp i smått fenomenala 49 räddningsprocent. TV-kommentatorerna Robert Perlskog och Claes Hellgren var lyriska och vanligtvis snåla DN-sporten gav betyget 5 (=världsklass). I den oavgjorda matchen mot Frankrike följde Filippa upp med 41 räddningsprocent.

I en intervju i Dagens Nyheter berättar Filippa om sina noggranna förberedelser. Hon kollar på tidigare matcher för att se var spelarna brukar skjuta. Sedan ställer hon sig där och det brukar funka. "Om en spelare rör sig och har kroppen på ett visst sätt, så kan de bara skjuta på ett visst ställe. Vi målvakter kan tycka att utespelarna är lite korkade ibland" säger Filippa och får det att låta enkelt.

Med sex internationella mästerskap och klubbtagsspel i tre olika länder har nu 28-åriga Filippa skaffat sig en hel del rutin: "Ju äldre jag blivit desto fler skott har jag fått på mig. Jag har vetat länge hur jag ska rädda bollarna, men det gäller att behålla ett lugn för att kunna göra det. Det kommer alltid att bli mål i handboll, hade jag inte velat släppa in några mål så hade jag fått bli fotbolls- eller hockeymålvakt..."

Filippa hyllar också sina målvaktstränare: Janne Ekman i landslaget, Linus Persson i franska klubblaget Brest och sin tränare under tiden i Sävehof, Jesper Andersson.

När denna artikel skrivs har Sverige just avslutat mellanrundan med en förkrossande seger mot Ryssland och säkrat spel om plats fem och sex, ett fullgott slutfacet och nog så viktigt inför kommande OS-kvalspel. För Filippa fortsätter karriären i klubblaget Brest Bretagne och med siktet klart inställt på spel i nästa års VM i Japan.

Christer Sjöberg

Pia Johansson

- november månads Cyrusprofil

Hon gör ett tveklöst intryck av att veta vad hon vill. Hon var en gång klubbmästare i bowling i moderklubben H-Södra. Hon är nyvald ordförande i Cyrus bowling och hon blir därmed automatiskt ledamot i huvudstyrelsen.

Det handlar om Pia Johansson 52 år och till yrket begravningsrådgivare.

Annars handlade vårt samtal inledningsvis om Pias medicinska status för närvarande.

- Dessvärre lider jag av att sakna tillräcklig järnreserv i kroppen, berättar Pia Johansson. Genomgår just nu omfattande undersökningar.

Pia har under några år också jobbat i bakgrunden i Cyrus bowling för att stödja sin mamma Ing-Britt Holmberg som gick bort för en tid sedan och so var något av en ikon inom Cyrus bowling.

- Mamma Ing-Britt var en stor förebild under min uppväxttid. Hon fortsatte att stödja mig mycket också som vuxen. Jag älskade min mamma gränslöst och saknar henne mycket.

Svårt lagledarskap

I uppdraget som ny ordförande för bowlingsektionen så ingår också funktionen att vara lagledare.

- Jag tar inte ut laget som spelar men under matchen är min uppgift att se till att de bästa fullföljer matcherna. Då kan det bli aktuellt med byten. Och det är ju inte alltid populärt att ersättas med någon annan under pågående match. Detta kan vara en svår roll för en lagledare.

Själv började Pia Johansson spela bowling 1989 i H-Södra. Som bäst har hon en gång erövrat klubbmästartiteln där.

- Spelade i tio år men fick till slut ge upp för en skadad axel, säger Pia. Fast jag har inte gett upp hoppet ännu om att en gång göra comeback.

Under tiden nöjer hon sig med att arbeta för Cyrus och naturligtvis också följa sonen Eric och hans bowling.

Pia har bara hunnit med ett sammanträde med bowlingsektionen men samma dag som detta reportage grundas är det dags för andra mötet.

- Jag tycker det är jättekul i Cyrus, menar hon. Vi har utöver medlemmarna i bowlingsektionen en spännande huvudstyrelse med många kompetenta ledamöter. Både killar och tjejer. Ser mycket fram emot att få vara del av den styrelsen och då närmast ett par år framöver.

Svårt med nyrekrytering

Om bowlingens framtid skiljer sig hennes inställning inte särskilt mycket från de profiler från bowlingen som intervjuats i tidigare publikationer.

- Det är svårt att rekrytera bowlingspelare. Ungdomar söker sig inte till bowlingsporten och även om bowling är en populär förströelse för många sällskap, så vill man inte ta steget vidare till seriebowling hos någon klubb.

- Fast bowlingfolket har väl lite sig själva att skylla. Det är ju ingen billig sysselsättning och lägger man ner pengar på denna aktivitet, så vill man väl förmodligen helst inte ha så mycket konkurrens.

I alla händelser så är det ändå viktigt att försöka tänka sig nya generationer bowlingspelare i klubben, enligt Pia Johansson november månad Cyrusprofil



Namn: Pia Johansson

Ålder: 52

Yrke: Begravningsrådgivare hos Ankarbergs Begravningsbyrå

Familj: Maken Anders och sonen Eric Johansson som spelar bowling i Cyrus.

Bor: Centrala Jönköping

Idrottsbakgrund: Handboll och simning i skolan, samt bowling i H-Södra där hon var klubbmästare ett år.

Aktuell: Som nyvald ordförande i bowlingsektionen och ledamot i huvudstyrelsen, samt november månad Cyrusprofil.

Åtta snabba om Pia Johansson

Äter helst: Pasta

Dricker helst: Vatten

Lyssnar helst på: 80-och 90-talsmusik och helst då discomusik.

Bästa film: Irländska deckarfilmer

Senast lästa bok: Ninni Schulmans "Svara om du hör mig"

Fritidsintresse: I träningskläder för att komma ut i friska luften och svettas.

Ser upp till: Fortfarande mamma Ing-Britt Holmberg
Är orolig över just nu: Min egen hälsa

L-G Åkerberg

Lobbyisternas högsäsong med sikte på OS

De professionella påtryckningsgrupperna ligger i dag och natt. Retoriken tar sig allt mera komiska och slarviga former. Svenska Olympiska Kommittén envisas i likhet med döva åsnor i motvind. Det är onekligen läge för lite balans i OS-debatten. Stockholms ledande politiker har sagt nej. Har en stark känsla av att de inte låter sig övertalas med fortsatt osäkra framtidsutsikter och höftade argument. Undra på det med krav på miljarden i säkerhet från skattebetalarna.

Och slutligen; regeringen - om vi nu får någon - kan inte gärna med gott samvete säga ja till att dra igång ett högst tveksamt och osäkert OS-arrangemang.

Ärligt talat så ger jag inte särskilt mycket för den retorik som nu råder inför ett eventuellt Vinter- OS i Stockholm 2026.

De som inte vill ha ett OS beskylls för att inte stå upp för de handikappade idrottsmännen och kvinnorna eftersom paralympic också skulle ingå i OS 2026 i Stockholm.

Redan där varslas vi om vulgär talekonst.

Vidare påstår påhejarna att det finns ett stort stöd från det svenska folket och att ett OS är medborgarnas stora idrottsliga dröm, som därmed ger oss möjlighet att visa världen allt det fina i Sverige.

Personligen anser jag att det finns mycket i Sverige idag som inte är speciellt fint och jag kan lova, att objektiva journalister på besök i Sverige, kommer att fokusera mera på detta förändrade Sverige än på den drömbild OS-ivrarna vi själva försöker måla upp. Dessutom är en sak värd att påpeka; Mer än 99 procent av människor i världen (inklusive Sverige) som följer ett OS, gör det via televisionen. TV-sändningarna likriktar och avidentifierar miljöer och en OS-sändning ser ungefär likadan ut varifrån den än kommer. Sverige kommer därvidlag inte att framstå finare än Solji.

Osäkra OS-kalkyler

Hur mycket kan vi lita på att alla privata projekt kommer att produceras efter alla fackliga normer? Hur många transporter kommer att utföras - så som nu sker - av lågt betalda, illa sedda chaufförer från låglöneländer.

Inga garantier är utsatta.

Det talas om Stockholm men OS är tänkt att spridas till Solna, Järfälla, Botkyrka, Åre, Falun och Riga (!).

Visst, IOK har öppnat för spridda spel men detta...?

- Är det rimligt att producera konstsnö för längdåkning i Järfälla?

Om man nu sprider ut spelen, varför inte ha längdåkning där det finns snö?

- Behöver lilla Sverige en inomhushall för skridsko i Botkyrka?

Nej!

- Det finns inga olympiska kalkyler som håller.

- Säkerheten pratas det inte om. Det är ett gigantiskt och kostsamt problem som staten vare sig av säkerhetsmässiga eller ekonomiska skäl med gott samvete kan ta på sig. Dessa kostnader - förutom riskerna - kan galoppera bortom all rimlighet och är inte lättare att hantera när spelen sprids ut på många platser.

- De största ivrarna talar bara om intäkter. Det är ohederligt. Det finns ingen vinst att göra på olympiska spel. Retoriken är ensidig. Vad som än sägs; Stockholm blir aldrig en vintersportort med utlandsturism. Det är falsk marknadsföring redan på skisstadiet, en retorik värdig en försäljare av termobyxor i Sahara.

- I framtiden hårdnar konkurrensen - det är nu vi har en unik chans", påpekar och hävdar de professionella inpiskarna.

Svårt och kostsamt arrangemang

Nej, däremot har jag en stark känsla av att risken däremot är större att inga länder med någorlunda demokratiska styresskick kommer att arrangera olympiska spel i framtiden.



Det får nog IOK göra själva och därmed också ta kostnaderna. Det är i oron över att kandidatlistan skall sina - som den redan gjort på senare år - som IOK strör komplimanger och talar väl om Stockholmskampanjen.

Det har man för övrigt alltid gjort. Till alla. Alla år. För att hålla lågan vid liv och intresset uppe.

Fagra löften från IOK har aldrig varit något att lita på.

Och har verkligen idrotts-Sverige tänkt på hur det går med sponsringen till alla klubbar och föreningar just under den här tiden då all sponsring fordras för att förlusterna skall bli så små som möjligt.

Till slut blir det bara en vinnare och det är Internationella Olympiska Kommittén som tar hand om eventuellt överskott utan att ha investerat ett ruttet vittel inför.

Tillåt mig var innerligt skeptisk.

L-G Åkerberg

Vårens seriematcher

Damer div 3 Småland/Blekinge

Söndag 13 januari 17.30. Nässjö/Eksjö. Arenan

Lördag 26 januari 17.30. KFUM Kalmar. C-hallen

Söndag 10 mars 15.30. Karlshamns HF. C-hallen

Herrar div 3 Småland/Blekinge

Fredag 25 januari 20.00. Växjö HF U. Arenan

Fredag 8 februari 20.00. Värnamo HK. Arenan

Lördag 9 mars 17.00. KFUM Kalmar. Arenan

Gustav Framtid

- en underbar söderprofil

En av flera intressanta profiler från söders trakter när det begav sig var Gustav Leander, av dåtidens idrottsfolk mellan Sjögatekiosken och Torpakiosken också kallad Gustav Framtid.



Gustav "Framtid" Leander

Gustavs tidiga intresse för tennisporten gjorde honom aningen udda, eftersom tennisen under dessa tidiga år av tradition tillhörde samhällets överklass. Gustav själv var anställd på Munksjö Pappersbruk som pappersarbetare i olika skiftgångar. Utöver tennisen så var han också en hängiven cyklist, dessutom syntes han ofta på idrottsarrangemang i staden där IK Tords olika laguppställningar var inblandade. Oavsett det handlade om fotboll eller handboll.

Han följde klubbens fotbollsframgångar på 1030-talet, liksom handbollslagets genombrott på 1960-talet. Segerresultat och triumfer som han gärna påminde om och delade med sig till Cyrus-supportrarna och J-Södra-supportrarna vid Sjögatekiosken och Torpakiosken.

Eftersom han var bosatt på Presidentgatan ute på söder, så passerade han ju alltid de båda kioskerna på hemvägen.

Udda profil

Att han var en särpräglad personlighetskaraktär räder väl inget tvivel om.

Efter en av sina allra första semesterveckor någon gång på 1930-talet, så återvände han till arbetskamraterna på Munksjö Pappersbruk.

Hans intryck från huvudstaden hade verbalt och inte minst dialektalt smittat av sig efter veckosejouren i Stockholm.

Han inledde därför sin hälsning till arbetskamraterna:

- Tjeenare grabbar, e' farsan kvå på bruke'..?

Tennisorakel

- också i Cyrus

Historierna om och kring Gustav Leander är klassiska i sammanhangen.

Hans tidiga intresse för tennis gjorde honom till en finsmakare. Engagemang i Jönköpings Tennisklubb ledde till att han, utöver sitt flitiga spelande i gamla Tennishallen strax norr om Idrottshuset, också hade förmånen att på nära håll studera och prata med de stora tennisspelarna när de var på besök i Jönköping. Namn som Uffe Schmidt, Lennart Bergelin och Jan-Erik Lundqvist är bara en handfull utav de duktiga tennispionjärerna, som enligt Gustav själv tillhörde hans samtalspartner när det begav sig.

Gustav anlätades också som något av en instruktör när Cyrus inledde tennisaktiviteterna på sin egen bana bredvid sportstugan.

Nåväl, Gustav var aldrig sen med att referera sina samtal med dessa tennisikoner på Jönköpings gator och torg, bland idrottskamraterna i IK Tord, liksom all övrig idrottspopulas som kom i hans väg och gav sig tid att lyssna.

Hans täta besök sommartid under Båstadtennisens guldålder, förstärkte dessa Gustav Framtids upplevelser med den svenska tennisgräddan, så till den milda grad att han till slut på allvar betraktade sig själv som en auktoritet inom svensk tennisport.

Björn Borg

Det hela nådde en höjdpunkt under Björn Borgs glansdagar under senare halvan av 1970-talet.

Gustav hade följt Björn Borgs framfart sedan denne spelade sitt första junior-SM just i Jönköping med Jönköpings Tennisklubb som arrangör. Gustav Framtid betraktade Björn Borg som "sin" spelare, eftersom Gustav själv och då enligt egna uppgifter tidigt förklarat för det svenska tennisetablissemang, att det förmodligen kommer att bli något stort av denne specielle södertälje - yngling med den originella tvåhands-fattningen.

Borgs kompanjonskap med Lennart Bergelin befäste Gustavs tro, att han nu också själv tillhörde expertisen inom svensk tennis, eftersom han ju brukade prata tennis med Bergelin och Borg under Båstadveckan varje år.

Ätminstone hävdade han detta själv inför sina vänner och bekanta hemma i Jönköping.

Jantelagen gav med sig för varje år som gick där mot slutet av 1970-talet. Förmodligen var det så att Gustav hade dessa kontakter, började man nästan unisont att påstå bland de tidigare

belackarna nere på Centralkonditoriet, vid Torpakiosken och vid Sjögatekiosken, samt på Idrottshusets café.

Rådgivare

Emellertid skulle tvivlet åter sätta fart när Gustav kom hem efter ytterligare en vecka i Båstad med följande historia med sig i bagaget om sig själv och självaste Björn Borg.

Det är ett tidigt träningspass på centercourten i Båstad. Björn Borg förbereder sig för en semifinal mot Guillermo Vilas från Argentina.

Borg har under den senaste tiden haft märkbara svårigheter med sin serve.

Tålmodigt står han därför och nöter på sin förstaserve. Påfallande ofta hamnar emellertid bollen i nät.

En besviken Borg vet inte till sig av förtvivlan. Efter ytterligare ett 20-tal försök med förstaserven, lämnar han baslinjen för att gå till Coca Cola-boxen.

Han öppnar flaskan, torkar av sin svettiga hals, tittar därefter upp mot läktaren för att se om Gustav Framtid fortfarande sitter kvar.

När han till sin glädje upptäcker Leander på tredje bänkraden, så slår han ut med armarna och frågar uppgivet:

- Gustav, vad gör jag för fel..?

Som sagt historien är Gustav Framtids egen, men det finns naturligtvis ingen anledning att ifrågasätta sanningshalten i denna.

Gustav var en initierad entusiast, som sannolikt mycket väl hade kunnat förklara för Björn Borg varför han inte vann US-open, när han ju vann allt annat som fanns att vinna under denna tid.

L-G Åkerberg

Gynna Cyrus sponsorer!

Handla hos
Vätterfisk, Saluhallen
Pomona Blomsterhandel,
Klostergatan
Sandéns Konditori,
Klostergatan
Cicki MaMa Klostergatan

Josefin och Tova

- två unika handbollstränare

- Vi är glada att vi fått egna tränare.

Orden är Edvin Billvén född 2008 och spelar handboll i Cyrus. Edvin menar då duon Josefin Laago och Tova Åkerberg Sandström. Båda är nya för säsongen som tränare och faktiskt också sällsynta i den meningen att Cyrus aldrig tidigare haft två tjejer som tränare för ett pojklag.

Det är en träning som inleds med fotografering av samtliga spelare. Just den här onsdagskvällen är enbart fem spelare på plats i just 08-gruppen. De fem är Lukas Möller, Sebastian Damberg, Ebbe Sten, Axel Adell och Edvin Billvén.

- Vi brukar vara några stycken till i den här åldergruppen, menar Josefin Laago. Annars lånar vi också in några äldre killar när det skall bli match av.

Josefin Laago är en välkänd handbollstjej hos IK Cyrus. Hon har i många år varit Cyrus trogen och hon har hunnit bli 25 år. Josefin trappade ner sin handboll då hon inledde sina studier på det maskintekniska programmet på Högskolan i Jönköping. Efter två år av totalt tre valde hon att börja arbeta med rekrytering hos företaget Framtiden.

- Jag kan ta upp mina studier om jag vill, menar Josefin. Fast nu gäller jobb och faktiskt också det här med instruktion av handboll för småkillar.

Tova Åkerberg/Sandström är 18 år och spelade i Cyrus 00-lag under flera år och har nu sin handboll i damernas division 3-lag. Hon går sista året på ekonomiska programmet på ED.

- För mig gäller nu att få killarna att tycka det är roligt med handboll och att de vill fortsätta. Att de efter träningen känner att de vill komma hit igen för att det är kul.

Samtidigt som fotograferingen och samtal pågår med undertecknad har träningen startat för de två år äldre killarna i Cyrus under ledning av Johan Norsåsen, Magnus Rosman och Mikael Sundelius. Detta mot två mål och med tolv spelare vid varje mål samt dubbla målvakter. Dessutom anländer eldsjälens Fredrik Jonsson för att komplettera på ledarsidan och ta hand om sina småtjejer som väntar på fotografering.

- Vi måste få till träningsstillfällena som är tillräckligt intressanta och gör att alla känner att de utvecklas, hävdar Josefin Laago. Dessutom måste vi se till att alla också känner att de är välkomna hit och att alla får vara med.

Hela Arenan lyser gul/grön denna onsdagskväll i grå november. Sju instruktörer på plats varav två tjejer med ledarambitioner som på sitt sätt är unika, eftersom det aldrig tidigare i Cyrus funnits två tjejer som samtidigt fungerat som tränare för ett pojklag.

L-G Åkerberg

*Frv. Axel Adell, Edvin Billvén, Sebastian Damberg, Ebbe Sten och Lukas Möller.
Sittande: Tova Åkerberg/Sandström och Josefin Laago*



Gräsroten

Bidra till klubbkassan

- helt utan kostnad!

Vad är Gräsroten?

Gräsroten är Svenska Spels satsning på bidrag till ungdomsidrotten. Varje år delas 50 miljoner ut till idrottsföreningar. Genom dina spel inom Svenska Spel (Stryktips, Lotto, Oddset mm) kan du också utan någon som helst kostnad eller ansträngning bidra till att öka Cyrus andel av kakan.

Hur gör jag?

Nästa gång du spelar anger du att du vill stödja Idrottsklubben Cyrus genom Gräsroten. När du väl registrerat ditt föreningsval behöver du fortsättningsvis inte göra något. Ditt stöd fortsätter automatiskt vid varje spel. Enkelt, eller hur..?

Årets utdelning

Vid årets utdelning fick Cyrus 6 100 kronor. Genom just ditt stöd kan vi nästa år öka det beloppet rejält. Så tveka inte! Ge ditt stöd till klubben genom Gräsroten! Enkelt och helt gratis!

Tack också till er som redan är anslutna och på så sätt bidragit till årets utdelning!

Hemmavinsten

- allt fler anslutna!

Vad är hemmavinsten?

Hemmavinsten är det lokala idrottslotteriet med dubbla vinstchanser till just nu cirka 75 000 kronor varje månad, och därtill ett stort antal sidovinster. Vinstsumman ökar i takt med antal insatser. Genom ditt spel bidrar du också till Cyrus klubbkassa. Just nu är vi på god väg att öka våra andelar. Ta också du chansen att bli en vinnare!

Hur gör jag?

Du satsar 100 kronor varje månad. Insatsen dras via autogiro. All nödvändig information och blankett finns på www.hemmavinsten.se el på klubbens hemsida www.ikcyrus.se.

Lycka till!



2019 – trippeljubiläum i Cyrus

Vi står på tröskeln till ett nytt år – 2019! Ett jubileumsår för Idrottsklubben Cyrus! Klubben, bildad den 8 juli 1929, fyller således 90 år. Cyrusstugan, som invigdes den 14 juni 1959, kan se tillbaka på 60 år som mötesplats för klubbens olika aktiviteter. Och som om detta inte vore nog: Denna publikation, Cyrus-Bladet, går 2019 in på sitt 75:e årgång som klubbtidning i obruten följd.

Vi återkommer naturligtvis i kommande nummer av tidningen med mera information och med spegling av trippeljubiléens olika aktiviteter.

/CS

Bowling

Årets traditionella julbatalj har nu avgjorts. Under trevliga och lättsamma spelformer korade vi årets "slevinnare"... Alltså priset vi inte vill vinna då detta innebär att man kommit sist av de lagen som deltog. Vinnare av årets grötslevar blev Wasilis Rilund och Eric Johansson som kom absolut sist! En merit i sig... Eller? Vinnande lag i årets julslag blev Odd Elmhov och Bertil Granehäll efter bra spel.

Efter prisutdelning i hallen intogs mat hos Pallas Athena under trevliga och givsamma samtal.

Får tacka alla inblandade för en trevlig kväll och avslutning för hösten. Får även passa på att önska alla deltagare från IK Cyrus som kommer delta i årets JP-fight, den största lokala tävlingen vi har!

Återkommer i kommande Cyrusblad hur våra grön/gula lyckades i denna tävling

God Jul & Gott nytt år önskar IK Cyrus Bowlingsektion.



En titt i Backspegeln Jul i Cyrusstugan

Åke Arbfors minns sitt 50-tal

Cyrus sportstuga uppe vid Västersjön byggdes under åren 1955-57 och invigdes 1959. Under årens lopp har stugan varit en naturlig samlingspunkt för Cyrusfolket. Redan innan den var helt färdigbyggd anordnades julottekaffe i den då fortfarande något primitiva och provisoriska stugan. Åke Arbfors har starka minnen från sina tonår kring 50-talets julfirande.

"Vi var ett gäng på sju-åtta grabbar som samlades redan vid tretiden på julnatten. Samlingsplatsen var i hörnet av Kungsgatan - Brahegatan. Här bodde vid den här tiden "Lalla" Lagrell, som var en av nattvandrarna. Den tappra lilla gruppen vandrade upp för Åsensvägen och vidare till Sandseryds kyrka där julottan började 06.00. Det hade inte blivit många timmars sömn efter julfestfirandet, och tröttheten gjorde sig snart påmind inne i den varma kyrkan. Vid ett tillfälle hade en av kamraterna fått en röd tröja i julklapp. Iförd denna råkade han hamna långt fram i kyrkan och somnade. Snart nog hördes hans ljudliga snarkningar i hela kyrkan. Aningen pinsamt..! Efter julottan styrdes våra steg mot Cyrus sportstuga, där julottekaffe väntade, väl förberett av Olof Johansson som var vår pojklagsledare."

Denna jutradition hölls vid liv under ett antal år i slutet av 50-talet och in på 60-talet. Åke Arbfors berättar vidare:

"Ja, ynglingarna växte upp och skaffade sig "ket" (tiden slanguttryck för att ha skaffat sig en tjej). Då utökades den lilla skaran av ungdomar som vandrade upp till Sandseryds kyrka och julottekaffet i stugan."

Så småningom blev tonåringarna vuxna, bildade familj och blev familjefäder. Då utvecklades en ny tradition av julfester i stugan. Åke Arbfors igen: "Familjerna samlades vid Ulfstorps gård. Därifrån fick barnen åka släde till stugan. Där serverades saft med lussekatter och pepparkakor. Det var dans kring granen och jultomten (i skepnad av Ingvar Eng) kom med gottepåsar till alla barnen. Det här var i slutet av 60-talet och traditionen levde vidare en bit in på 70-talet. Klubbens nuvarande sekreterare Ann Aldén var förresten ett av barnen som säkert har minnen från dessa högtidsstunder."

Avlyssnat av Christer Sjöberg



Det var här promenaden startade mot Sandseryds kyrka



Sandseryds kyrka



Cyrus Sportstuga

Ny bok av Magnus Widell: "Arenor och Profiler"

Nu har han gjort det igen. Efter sina tre tidigare böcker om Jönköpingsidrotten har Magnus Widell åter grävt fram ett antal godbitar ur Jönköpings idrottshistoria. "Arenor och Profiler" är titeln på denna fjärde bok, som nu släppts lagom till julhandeln.

Bland arenorna som lyfts fram finns förstås gamla Idrottshuset ("Kåken" i folkmun) liksom Tennishallen och Järabacken. Rocksjön, stans kanske största multiarena (simning, simhopp, vattenpolo, kanot, bandy, ishockey...). Och därtill Rocksjövallen, där Cyrus spelade fotboll under "storhetstiden" på 60-talet. Bland profilerna som porträtteras märks bland de äldre årgångarna tennisspelaren Marianne Herrlin och mångsidige Fabbe Biörck, men också fotbollsprofilerna Arne Selmosson, Janne Karlsson och (domaren) Bertil Löow liksom bollgeniet Lennart Wallin.

Bland mycket annat kan vi också läsa om hur sporter som tennis, cykel, bandy och handboll kom till Jönköping.

Magnus Widell har åter lagt ner ett ambitiöst researcharbete med arkivgrävande och jakt på ett rikhaltigt bildmaterial. I likhet med Widells tidigare böcker har också sporttecknaren Lasse Andersson bidragit med sina träffsäkra teckningar.

För den lokalidrottshistoriskt intresserade är Magnus Widells nya bok ännu en guldgruva att ösa ur.

Christer Sjöberg

Köp boken till förmånspris genom Cyrus!

Genom Cyrus kan du köpa Magnus Widells bok till förmånspriset 225 kronor. (Bokhandelspris cirka 300 kronor). Boken förmedlas genom kansliet (036-161167) eller Christer Sjöberg (0708-199559). Betalas kontant eller enklast via SWISH 072 32 46 239. Skriv Cyrusi meddelarfäldet



Innehåll

Förord	
Tord – Jönköpings äldsta fotbollsförening	5
Tennishallen	9
Rallarloppet	
Jönköpingsbo introducerade ju-jutsu i Sverige	
HV 71:s utomhusmatch	
Född i Skuggan, plats i Solen	
Marianne Herrlin aktiv inom gymnastik och tennis	
Med FC i klubbnamnet	
En underlig handbollsmatch	
Järabacken – slombacken i stan	
Kanonskytt gjorde två landskamper	
Rocksjön som idrottsarena	
Fabbe Biörck – en av Jönköpingsidrottens främsta	
Järhaga och Jönköpings Bandy har fört bandyvarvet vidare	
Tipshallen i Jönköping	
SM-veckan på cykel 1949	
Guld och silver samma säsong	
J-Södra återvände två säsonger till allsvenskan	
Jönköpings Idrottshus "Kåken"	
Månstrålen från J-Södra populär i italienska huvudstaden	
Janne Karlsson fotbollsback i landslaget	
När cykelsporten kom till Jönköping	
"Tabergarn" – en grön skyttekung	
Inger – Jönköpingssimningens första olympier	
Bertil Löow internationell domare	
Från "De lile" till Blå-Gult	
När bandyn kom till Jönköping	
Tyngdlyftaren Gunnar Olofsson, Jönköpings AK	
Gerhard Thorsell – en framgångsrik fotbollstränare	
När handbollen kom till Jönköping	
Fram – våra första allsvenskar	
När OS-elden besökte Småland	
erade puckfångare i Södra Vätterbygden	1
Skolidrottsföreningen Sparta	
Jönköping – Huskvarna, rivalitet, derby och samarbete i Södra Vätterbygden	
Övertramp och stolpskott	

**GOD JUL
OCH
GOTT NYTT ÅR**

**ÖNSKAR
IK CYRUS**

**Tipspromenadsöndagar i
december 23, 26 och 30 december
är alla välkomna att gå vår pro-
menad med start och mål vid
Ulfstorps gård**